

# OPEN DANKBRIEF

*Door H. Troost (Erevoorzitter)*

In dit boek is de historie van onze club beschreven. Tal van facetten van het verenigingswerk zijn belicht, en er is toegelicht hoe het harde werken van een stel idealisten anderen binnen de club wisten te begeisteren. Het sneeuw-baleffect was duidelijk merkbaar.

Toch had Zwart-Wit '28 ondanks al haar enthousiasme, inzet en kunde nooit kunnen bereiken wat er is gerealiseerd, zonder een gemeenschap die hier achter stond, die zich met het doel en de inzet van de vereniging associeerde, en dit ook steunde. In Rotterdam-Zuid werd ook buiten de vereniging met waardering gekeken naar de resultaten van de vlijtige 'Zwart-Wit-mieren'. Er werd sympathie en goodwill gekweekt. En naast waardering ondervond Zwart-Wit '28 ook veel begrip bij de gemeenschap van Rotterdam-Zuid. Het past ons dan ook om in dit boek, dat terugblijkt, te proberen onze dank tot uiting te brengen aan al degenen die ons in ons bestaan de helpende hand reikten.

Een postume **DANK** aan de heer P. Burik van de gemeentelijke dienst Sport en Recreatie die ons, vooral in de aanloopfase na de oorlog, steunde waar mogelijk. Door zijn persoonlijke inbreng zorgde hij ervoor dat wij bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal entreegelden mochten heffen op gemeentelijke speelvelden. Dit was een unicum in Rotterdam, en deze inkomsten waren een welkome steun in onze fondsvorming voor het toekomstige sportpark De Vaan. Het waren niet alleen de mondelinge toezeggingen van de heer Burik, maar ook zijn raad en daad bij ons streven naar een eigen sportaccommodatie. De heer Burik was een hoofdambe-naar die contact had met de werkvloer en volop begrip toonde voor de menselijke aspecten, menselijke successen en menselijk falen. Regels waren belangrijk, maar de menselijke aspecten prevaleerden.

We zouden ook tekortschieten, indien we onze dank niet overbrachten aan de heren Wegge-man en Rodenburg van de dienst S&R, die ons geheel in de geest van de heer Burik bijstonden en hielpen waar zulks voor hen mogelijk was.

**DANK** aan de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Zuid die na een verbouwing van het kerk-ge-bouw aan de Putseplein, de vervangen banken 'om niet' ter beschikking stelde aan Zwart-Wit '28. Hiermee konden wij de toeschouwers op Varkenoord ook enig comfort bieden, nadat zij entree hadden betaald.

**DANK** aan Sportclub Feyenoord die gedurende 21 jaar nabuurschap op Varkenoord het gezegde 'een goede buur beter is dan een verre vriend' heeft waargemaakt. Dit uitte zich op een aantal manieren, zoals: hulp met kleedlokalen, trainingsmogelijkheden, reserveshirts (en het wassen daarvan), gebruik mogen maken van hun kantine, hulp bij maaien en kalken etc. etc. Wij hebben dat al die tijd mogen ervaren. De familie Barendregt alsmede terreinknecht Jaap Oudijn waren ons in al deze zaken tot een grote steun. Vooral de goede sfeer waarin dit allemaal gebeurde was een verademing.

**DANK** aan de Christelijke Technische School aan de Parallelweg te Rotterdam-Zuid alwaar directeur Van Harten ons alle steun en medewerking toezegde, en - wat veel belangrijker was - die toezeggingen ook realiseerde.

In de timmerklas van die school werden alle kozijnen voor het clubhuis op Varkenoord gemaakt. En dat waren er heel wat, want het was een compleet houten gebouw. Was het een voorbode van 'komen en gaan' dat ons oude clubhuis van Varkenoord (op een sportveld in deelgemeente IJsselmonde) in november 2003 door onbekende oorzaak geheel in vlammen opging? In ieder geval was ons clubhuis op Varkenoord nooit gerealiseerd zonder de steun van de heer Van Harten.



1960: De bouw van het clubhuis Varkenoord in volle gang

ingezet, en mochten Zwart-Wit-leden de binnen-plaats van de school gebruiken voor de realisatie van de lichtmasten. Door al deze steun werd het voor ons mogelijk sportpark De Vaan te realiseren. Zwart-Wit '28 is hun dan ook heel, heel veel dank verschuldigd.



Een zomerse zaterdag op De Vaan in mei 1965

**DANK** aan de firma Wagenbouw van onze toenmalige Erevoorzitter en oprichter Willem C. van den Heuvel, waardoor de bouw van de overdekte tribune met kleedlokalen inclusief bergruimte en perskamer werd gerealiseerd. Hierdoor werd ons sportpark voltooid.

later via de heer Ton Bruinink weer behulpzaam was bij het vervangen van de lampen van de hoofdveldverlichting.

**DANK** aan oefenmeester Loe van der Hoeven die zich van 1955 tot en met het seizoen 1963/1964 heeft ingezet om de voetbaltechnische basis te leggen voor de latere sportieve successen. Zijn gedrevenheid stimuleerde onze ambitieuze trainingsgroep om de trainingen onder vaak moeilijke omstandigheden intensief te blijven volgen. De latere sportieve successen van Zwart-Wit '28 zijn mogelijk geworden dankzij de belangrijke bijdrage van de heer Van der Hoeven.



Hoofdtrainer Loe v.d. Hoeven – kampioenswedstrijd 1964

**DANK** aan oefenmeester Wim van der Gijp die de basis, gelegd door trainer Van der Hoeven, wist af te ronden met drie kampioenschappen - de Zaterdag Cup - en z'n werkzaamheden voor Zwart-Wit '28 in 1971 bekroond zag met het Algeheel Amateurkampioenschap van Nederland. Als oud voetbalprofessional hechtte hij veel waarde aan wedstrijdgerichte oefeningen, die tot in elk detail waren afgestemd op winnen. Als we zijn hierboven ver-

melde resultaten bezien, kunnen we zeggen dat hij cum laude is geslaagd.

*Hoofdtrainer Wim van der Gijp van 1969 - 1973*

**DANK** aan Toon IJzendoorn, René Pauwels, Dick Zaanen, Jan Meijer en hun collega's die ons jarenlang hebben gesteund in de medische begeleiding van onze spelers.

**DANK** aan de firma Groenendijk (Yellow Cabin) die ons - waar nodig - terzijde stond met transport en containers en die Zwart-Wit '28 jarenlang financiële steun verleende in tal van situaties.



*De heer Wim Troost*

**Dank** aan Wim Troost, die het jeugdvoorzitterschap na tien jaar moest neerleggen in verband met zijn werkzaamheden. Maar die de club daarna tot en met de laatste dag heeft gesteund: niet alleen met woorden (goede raad) maar ook met de daden (financiële steun)! Vanwege zijn grote betrokkenheid, die véél verder reikte dan slechts de ondersteuning van de selectiegroep, was hij elk bestuur tot grote steun. Zo lang de club bestond, was hij begaan met alle facetten van het verenigingsleven!

**DANK** aan de gemeenschap van Rotterdam-Zuid in haar totaliteit, met een grote kern uit de protestants-christelijke kring in de ruimste zin van het woord. Zij steunden ons met kader, hulp in de sector zelfwerkzaamheid, en ondersteunden ons vaak bij financiële acties etc. etc. Op vele manieren voelden wij ons door hen gedragen.



*De heer Goof Schoenmaker*

**DANK** aan het bedrijfsleven in Rotterdam, in het bijzonder Euryza Rijst, Wagenbouw, Provi-mi, Groenendijk Transport, de firma Ringelberg, Aad van der Laan tapijten, Lom-bardijen Tapijt (Goof Schoenmaker), Tilro Aannemingsbedrijf en 'last but not least' Interieurline The Vandenberg collection. Dankzij hun steun en medewerking, alsmede dankzij de vele hulp in de vorm van het plaatsen van reclameborden rondom het hoofdveld, werd een stabiele financiële basis geschapen waardoor Zwart-Wit '28 kon bestaan. Het verenigingsleven floreerde tevens dankzij de vele vormen van zelfwerkzaamheid, door toernooien voor alle groeperingen in de club, en door aansprekende tegenstanders bij de lichtwedstrijden van het eerste team.

**DANK** brengen wij langs deze weg over aan al die verenigingen in het Rotterdamse waarmee wij in de loop der jaren goede relaties hebben opgebouwd en tot onze ondergang in stand hebben gehouden. Landelijk hebben wij deze verenigingen dank kunnen brengen voor hun vriendschap en medewerking, alsmede voor hun medeleven - in vele vormen - bij de trieste ondergang van onze vereniging. Wij hebben hen kunnen bedanken via de organen van hun belangenverenigingen. De besturen van de Belangenorganisatie van Zaterdagvoetbal-verenigingen (B.Z.V.) en de Landelijke Bond van Amateurverenigingen zeggen wij dank voor de mogelijkheden die zij ons boden.



*Reclameborden rondom het hoofdveld*



Naast onze dank bieden wij onze verontschuldigen aan, aan al die personen en bedrijven die een financiële vordering op ons hadden, waaraan niet is voldaan. Wees ervan overtuigd dat wij ons er diep voor schamen dat wij - na alle ontvangen steun - op deze vernederende wijze afscheid van u moesten nemen.